

Lördagen den 24 september går årets insamlingsgala Se Be Ge av stapeln med temat "Leva mission" och hur vi kan älska vår nästa. *Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den.* Så skriver Paulus om kärleken i 1 Kor 13, en kärlek som är grunden för hela vårt långsiktiga missionsengagemang!

Under kvällens gång reser vi till Indien och träffar ögonläkaren Daisy som ger människor synen och livet tillbaka. Från Etiopien får vi höra om Awekes väg från ett liv på gatan till en tjänst på Hope for Children. I Somalia ser vi hur de humanitära insatserna för internflyktingar gör skillnad och i Sverige möter vi Frida och Andreas Thornell, som berättar om ett spännande nystartat projekt. Tillsammans får vi också se för allt det viktiga arbete som EFS står i.

Kanske vill ni uppmärksamma Se Be Ge i er missionsförening, kyrka eller i ert grannskap? Ordna knytkalas? Bjuda på etiopisk pepparsås eller våfflor, ha loppis eller ställa till med utomhusbio? Vilka vill ni bjuda in? Kontakta gärna givarservice för tips och idéer, och läs mer om programmet och hur andra gjort på efs.nu/sebege

Vill du ladda ner programmet i förväg går det bra att maila till sebege@efs.nu från och med den 20e september, så får ni en länk för nedladdning. Annars hittar ni programmet på efsplay.nu där det publiceras kl 19 den 24 september.

Vi hoppas att ni är många som vill vara med och inte bara SE allt detta, men också BE och GE för att det här fantastiska arbetet ska få fortsätta - och växa.

Varmt välkomna till en kväll om att älska sin nästa och att leva mission i praktisk handling!